

Beringen

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

Irène Halinec, die via haar ouders Genady, Wasenco, Wladimir en Vasily leerde kennen, vertelt haar verhaal.

“Mijn ouders raakten bevriend met enkele Russen uit het Baltische kamp van Beringen-Mijn. Enkelen wisten na enige pogingen te ontsnappen en kwamen in Brunsbeek terecht. Toch mocht het niet zijn! Ze lieten later nog het leven toen ze na de oorlog naar de mijn van Beringen terugkeerden.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Beringen, Russisch kamp

1944

2020