

## Alken

Bart Smets en Hans Loix, metaaldetectoristen, kwamen in contact met René Duchamps tijdens hun zoektocht naar een Engelse bommenwerper.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“René zag als kleine jongen de bommenwerper neerstorten. Brandend met de piloot nog in de cockpit. Hij woonde vlak langs het kasteel Dompas, op nog geen 500 meter van de crashsite. De Duitsers kwamen met veel machtsvertoon het vliegtuig leegmaken. Dankzij zulke getuigenissen kunnen Hans en Bart hun zoektocht naar restanten gericht uitvoeren. Op zoek naar stille getuigenissen van wat de mensen tijdens WO II hebben meegemaakt.”

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Alken, crash Engelse  
bommenwerper

1944

2020